

“Als U hier geweest was ...”

De Heilige Geest laat ons (her)ontdekken Wie de hoop voor ons leven is.



Beste familie en vrienden,

'Ja, ik geloof!' was het thema van de week van gebed 2025. Johannes 11:27 zegt: 'Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.' Al 1700 jaar, nadat de geloofsbelijdenis van Nicea werd opgesteld, wordt de geloofsbelijdenis in de hele wereld in allerlei kerken beleden. Ook tijdens de viering in Wageningen, waar alle kerken van Wageningen voor waren uitgenodigd, werd met elkaar deze belijdenis uitgesproken. Tijdens de week waren er verschillende momenten waar we met anderen samen baden. Bv "Bid en eet" samen met studenten. Echt mooi om zo het nieuwe jaar met geloofsgenoten uit Wageningen te beginnen.

Ontdekken

In Johannes 11:21 staat: Martha zei tegen Jezus: "Als U hier was geweest..." We zoeken soms naar antwoorden als het lijden ons overkomt. We zoeken naar een weg om Jezus, om God de Vader, God de Heilige Geest te vertrouwen.

Onze kerk heeft dit jaar gekozen om uit het Mattheüs evangelie te preken en tijdens de bijeenkomsten in de kleine groepen doordeweeks bestuderen we het hoofdstuk waaruit is gepreikt. Zo (her)ontdekten we tijdens één van onze bijbelstudies dat er veel

parallellen zijn tussen Mattheus 14:13-21 (Markus 6:30-44) en Psalm 23. Wat ik meenam uit deze studie was de bewogenheid van Jezus met de mensen. Hij gaat met je mee door het dal; Hij leidt je er niet omheen. Die bewogenheid van Jezus zien we ook terug in het gesprek met de zussen van Lazarus. Jezus huilde met hen mee. Hij liet Martha ook ontdekken in Wie de hoop is voor het leven. Hij liet haar zien dat we Jezus kunnen vertrouwen. We zien dat ook weer terug bij het verhaal van de wonderbare maaltijd voor de duizenden mensen. Nadat Hij hen te eten had gegeven zie je dat Jezus Zijn discipelen laat ontdekken dat Hij de Zoon van God is. 'Ja, Ik geloof!'

Vertrouwenspersonen

Roland en ik zijn aangesteld als vertrouwenspersonen in onze kerk. Hiervoor ging ik naar een cursus en gaan we samen naar een cursusdag in april. Het maakte mij diep bedroefd om te leren over het misbruik. En ook dat dit plaatsvindt in de kerk. Wat een dal van diepe duisternis. Seksueel misbruik, machtsmisbruik en huiselijk geweld. In veel kerken wordt er niet over gesproken en bevindt het slachtoffer zich vaak in een isolement. Eén van de eerste dingen die we in de kerk kunnen doen is: Erover praten. Roland en ik zullen een programma voorbereiden wat we in mei of juni zullen houden in de kerk. Tijdens dit programma gaan we kijken hoe we in de kerk misbruik kunnen voorkomen, en welke stappen we moeten nemen als er misbruik plaatsvindt. Een moeilijk onderwerp. Bid mee voor een goede voorbereiding van en opkomst bij dit programma. We zijn heel dankbaar dat onze kerk zich wil inzetten om een veilige kerk te zijn. Een boek dat veel inzicht geeft is: Het hele dorp wist het.

Het is goed om veerkrachtig te zijn. Een wandeling, gewoon vanuit onze achtertuin het bos in waar een helder stroompje is, is een manier om te reflecteren, te ontspannen en te genieten. Het maakt het tot een feest als we een ijsvogeltje zien. Ook nemen we tijd om te lezen of te schilderen zodat we een balans houden tussen ons werk en ontspanning.

ECM Member Care

In het leiderschapsteam voor onze ledeuzorg voor ECM'ers, het Member Care Leadership Team (MCLT), ben ik medecoördinator.



Gebedsweek met de geloofsbelijdenis

Helaas is onze coördinator met ingang van 1 maart gestopt en werkt ze nu op een reguliere school. Ze is een zeer wijze vrouw en het heleteam mist haar enorm. Voorlopig neem ik haar plaats in, maar we zijn op zoek naar iemand die deze taak kan oppakken. We hebben inzicht en wijsheid nodig voor de juiste vervolgstappen om een vervanger voor haar te vinden.

Er is ook een groep opgezet die met elkaar een filmpje heeft gemaakt en er nog meerdere gaan maken over het onderwerp Mentale gezondheid. In voorbereiding tot het filmpje hebben we onderzocht waarom het belangrijk is. Sommige werkers



herkennen de signalen van burn-out niet en we willen graag voorkomen dat mensen een burn-out krijgen. Het filmpje geeft onder andere een continuüm aan waarop gradaties van stress-symptomen zijn aangegeven zodat men zelf kan kijken in hoeverre je al onder stress leeft. De daarop volgende filmpjes gaan informatie geven over depressiviteit en ook hoe je weerstand en veerkrachtigheid kunt verhogen. De eerste keer dat het filmpje getoond zal worden aan de ECM werkers is tijdens de internationale ECM-conferentie die van 9-16 april gehouden wordt.

Contacten in het AZC

Roland werkt als buddy bij de VOD (Vluchtelingen Onder Dak). Heel bemoedigend is het nieuws van zijn buddy die hij vorig jaar persoonlijk ondersteunde en de afgelopen tijd vooral via de telefoon.

www.vodwageningen.nl/verblijfsvergunning-voor-k.

Roland ontmoette hem het eerste jaar wekelijks. Afgelopen jaar heeft de buddy opnieuw asiël aangevraagd. Hij stond open voor Roland om tijdens hun telefoongesprek voor hem te bidden en ook om met hem Psalm 23 te delen. Nu heeft deze man een verblijfsvergunning voor Nederland gekregen!

De nieuwe buddy is een gezin dat hier in Renkum tijdelijk verblijft. Drie christelijke gezinnen hebben samen de stichting 'Bram' opgezet. Deze stichting heeft vier woonruimten waarvan één op dit moment voor dit gezin is. Roland heeft het gezin al op verschillende manieren kunnen helpen. Bijvoorbeeld door hen bij dokters- en tandartsafspraken te begeleiden en te helpen met de vertaling van het Turks naar het Nederlands en andersom. Op de dinsdagen werkt Roland met de vluchtelingen in de moestuin op het AZC.

Verdieping en uitzien naar

De ICF, onze kerk, heeft landelijke dagen om samen te leren. Samen met twaalf anderen ging Roland naar zo'n dag. Een kleine 100 mensen waren er van de verschillende ICF gemeenten in Nederland. Het begon met een workshop -voor iedereen- over hoe je Black Gospel Harmonies kunt zingen; niet alleen theorie maar ook gelijk oefenen. Er waren verschillende workshops zodat je kon kiezen waarin je je wilde verdiepen. Zo fijn dat er landelijk inspiratie is om te gebruiken in je plaatselijke gemeente.

We zien uit naar de voorbereiding op het Paasfeest. In de tijden van de kloosters werd de klok geluid om het werk te stoppen en tijd te nemen om te bidden en te luisteren naar God. Nu geeft de klok vaak aan hoeveel werk we nog kunnen verrichten. Moge deze veertig dagen je helpen om stil te staan en je tot God te richten; om Hem te dienen door met Hem tijd door te brengen. We kijken uit naar de tweejaarlijkse ECM-conferentie (9-16 april) met het thema: 'In de tuin van God' En we zien uit naar de bruiloft van Maarten en Annick in mei.

Dankjewel voor je gebed en (financiële) ondersteuning.

We wensen je een gezegend voorjaar.

Met hartelijke groet,

Roland & Carolien,

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Nederland in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Schimmelpennincklaan 6A, 6871TV Renkum - roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmederland.nl www.ecmi.org, ecmederland@ecmi.org

ANBI

ecm
Europe's Holiest Anger

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmederland.nl/privacy-statement

