

*Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij. (Sela)*



Beste familie en vrienden,

'Janneke, kun je aan dat grote heeel vragen of ze niet kunnen blijven?', vraagt Christi aan mij, nadat een jong echtpaar vijf weken van hun ouderschapsverlof bij ons hebben doorgebracht met hun kleine dochter. Christi heeft altijd beweerd niet in een god te geloven, maar het afscheid van dit leuke echtpaar was voor haar toch wel een reden om iets hogers aan te spreken. Christi is voor ons een voorbeeld van hoe zending in Oost Duitsland vaak gaat. Van niet over een god nadenken naar heel langzaam een deur op een kier zien gaan.

Christi vroeg in de weken daarna vaker aan mij of ik voor iets wilde bidden en uiteindelijk zei ik: 'Dat kun je zelf ook...' En warempel begon ze te bidden: 'Hee jij daar boven, ik wil iets vragen...' Het feit dat ze dit zelf deed was echt voor ons allemaal een grote bemoediging. Daaraan zien we dat God binnenin haar aan het werk is. En weer een poosje later zaten we in ons 'Bijbel-ontdekuurtje' en wilde ze weer bidden. Ditmaal begon ze met 'Ja God, ik dank je...' Het is zo bijzonder dat deze vrouw in een paar maanden tijd mocht en mag ontdekken dat dat 'grote heeel' en 'die daarboven' een Persoon is die ze God en Jezus mag noemen.

Ook de vorm van haar gebed verandert daardoor. En hoewel haar vaak dingen uit de Bijbel irriteren, zien we een groei en een honger naar God. Dat ze op elk moment van de dag en in de nacht altijd iemand heeft met wie ze kan praten, is voor haar, alleenstaande vrouw, een openbaring. Laat ze zich al dopen? Nee, dat hoeft ook nog niet. Belangrijk is, dat ze ontdekt dat er een hogere macht is met een Naam en dat deze God haar liefheeft en het goede met haar

voorheeft. (God met 'jij' aanspreken is hier heel normaal en geeft aan dat je dichtbij iemand bent. Anders dan in NL geeft de U-vorm hier afstand aan.)

Zum Gewächshaus

Op het moment van schrijven worden de laatste nieuwe afvoerleidingen in het Gewächshaus gelegd. Ook worden voor een deel de uitgegraven gangen weer dicht gemaakt. Dit is heel mooi, want als het beton weer droog is, kunnen we de eerste muurtjes gaan plaatsen en de eerste toiletten aangesloten worden op de nieuwe afvoerleidingen! Daar verheugen we ons natuurlijk heel erg op. Elke dinsdag komt er nu een groepje mannen van onze collega's uit het Patchwork Center die Gerard helpen met bouwen. Dat is erg fijn. Ook hebben we één keer per maand een bouwzaterdag gepland, waar ook mensen uit de moedergemeente meehelpten. Ook in het komende jaar werken we dapper verder, om het een mooie plek van hoop te laten zijn.

Feestje!

De GZB had als doel gesteld €100.000,- op te halen voor het Gewächshaus. We mogen sneller als gedacht vieren dat dit geld al binnen is! We zijn alle mensen die daaraan meegeholpen hebben heel dankbaar. Ook krijgen we met enige regelmaat verschillende giften binnen, uit Nederland, maar ook uit Duitsland. In het laatste jaar hebben we daarnaast ook giften in natura gekregen, bijvoorbeeld gereedschap. We worden rijk gezegend, God zij dank! Natuurlijk hebben we nog veel geld nodig en wordt er geld gebruikt voor de verbouw en lopende kosten als stroom, water en licht. Maar dit zijn enorme bemoedigingen voor ons en hopelijk ook voor u en jou!



Experiencereis GZB op bezoek

Schwerin Lankow verlangt ontmoeting

In deze donkere tijden waar mensen zich snel terugtrekken, willen we plekken van hoop creëren. Om elkaar en God te ontmoeten, door een vriendelijk woord, door koffie en door tijd met elkaar door te brengen.

Mocht u financieel mee willen doen om kosten te dekken, kunt u dat overmaken op
NL63 ABNA 0476 3954 29
t.n.v. de GZB o.v.v. projectnummer
DE.1.103 Zum Gewächshaus.
Alvast hartelijk dank!



Bibel-ontdecken



Happyween met Maarten Luther



Gerard rust uit na hard werken

Deelgenotenavond

Op 13 november jl. was Gerard kort in Nederland voor onze deelgenotenavond. Dit organiseert onze TFC nu al drie jaar en op deze avond komt er van al onze ondersteunende gemeentes een delegatie naar een ontmoetingspunt. Daar wordt met elkaar gegeten, uitgewisseld hoe de ondersteuning in elke gemeente verloopt en of er hulp nodig is. Ook vertelt Gerard natuurlijk hoe het hier in Schwerin loopt. Er wordt ruim de tijd genomen voor gebed. Dit is een waardevolle avond, waarbij alle partijen weer bemoedigd terug naar hun gemeentes gaan. Aan de betreffende personen: bedankt voor de deelname!

Discipelschapsschool

Begin november was er een groep van achttien jongeren van een Duitse discipelschapsschool bij ons te gast. Zij hadden als hoofddoel 'evangeliseren en een bestaande gemeente dienen'. Dit was een spannende, maar ook inspirerende week. Ze hebben ons geholpen met verbouwen in het Gewächshaus, met mensen gepraat over het evangelie, met mensen gebeden en een kindermiddag georganiseerd. Ook waren ze in de binnenstad actief. Het was voor ons spannend, omdat we niet wisten hoe 'onze' mensen op zo'n directe manier van evangelisatie zouden reageren. De jongeren hebben zeker met afwijzing te maken gekregen, maar ook met een paar mensen die redelijk open waren. Dat was heel bijzonder en heeft ons ook aangemoedigd om moedig te zijn.

Kerstvieringen

Voor de komende maand staat er nog het één en ander op het programma. Op 14 december vieren we ons Herzschat-kerstfeest, buiten op het veld midden in Lankow. Dat wordt net als vorig jaar een kleine kerstmarkt met een kerstmusical die opgevoerd wordt. Ook willen we op kerstavond met mensen uit de wijk weer in het Gewächshaus eten. Dat was vorig jaar heel bijzonder en echt genieten. En ook dat is een mogelijkheid om mensen te laten ontdekken wat Jezus

met Kerst te maken heeft. Tussendoor knutselen we nog, bakken koekjes voor de kerstbazaar op school en kijken we een goede kerstfilm. Wilt u met ons meebidden dat we in deze drukke tijd ook echt de tijd voor advent nemen en onze focus op Jezus houden?

Vooruitblik

2025 wordt bij leven en welzijn weer een vol jaar. Soms zien we daar wel eens tegenop, maar we kijken er tegelijk vol verwachting naar uit. Vol verwachting zien wij uit naar de Heer. We zien ernaar uit wat Hij gaat doen en zijn er van overtuigd dat Hij bij mensen aan blijft kloppen en dat mensen open gaan doen. We zien uit naar de opbouw van het Gewächshaus. We zien uit naar een goed verlof in februari. We zien uit naar mooie momenten met u en jou in ontmoetingen, in levende lijve, online of via papier. Wat het komende jaar ook brengt, we vertrouwen op Zijn Heilige Naam.

Gezegende feestdagen en een verwachtingsvol nieuw jaar!

*Gerard, Janneke,
Lisa, Aron, Lars & Lotte*

COLOFON

Gerard en Janneke de Wit zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerard en Janneke wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Gouda. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.gzb.nl/doe-mee/doneren of via IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. "fonds G&J de Wit" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



Postbus 861
7400 AW
Deventer
0570-637537

ecmnl@ecmi.org
www.ecmneland.nl



Postbus 28
3970 AA
Driebergen
0343-512444

info@gzb.nl
www.gzb.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de GZB hanteren richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze websites.