

Want ik weet dat mijn Redder leeft. Uiteindelijk zal Hij mij uit het stof optillen, zodat alles weer goed komt.

Job 19:25, Basisbijbel



European Christian Mission
December 2024

nieuwsbrief

ALBERT-JAN
JACQUELINE
CLOON
NEDERLAND

“God is er niet op uit om je het beste te geven, Hij is erop uit om het beste van je te maken!” Dat betekent dat Hij ons soms hele mooie momenten laat meemaken, maar soms ook hele moeilijke momenten laat doormaken. Omdat het ons vormt, geestelijke groei brengt, méér op Hem leert te vertrouwen. In het afgelopen halfjaar hebben we het allemaal meegemaakt.

Lieve mensen,

Het afgelopen halfjaar zijn er veel totaal verschillende dingen gebeurd, en toch kunnen we een rode draad aanwijzen: God leeft! We nemen jullie mee in een paar dingen waaraan we dat ervoeren.

Genezing

Al een aantal maanden lang had Jacqueline bij vlagen heftige buikpijnen. Maar in oktober werd het zo erg dat het niet meer te houden was. Een hoog level constante pijn met daar overheen nog hogere pijn aanvallen. Twee uur slaap per nacht. Niet meer in staat om te werken, te zitten, te staan. Er volgden weken van vele bezoeken aan artsen, onderzoeken, echo's, scans, Spoedeisende Hulp, zeer hoge pijnmedicatie. De artsen konden de oorzaak maar niet ontdekken en over een behandeling kon nog niet eens worden nagedacht. Maar God wist natuurlijk precies wat er aan de hand was.

Op een maandagochtend zaten we met een huiskamer vol om onderwijs over profetie te ontvangen van Sander Wuister. Maar we hebben die ochtend ook gebeden voor genezing van Jacqueline. En God verhoorde onze gebeden: Jacqueline genas! In het bijzijn van vele mensen; het gebeurde recht voor hun ogen. Een bemoedigend getuigenis dat vele mensen raakt. Halleluja, dank U, Heer! God leeft en is oneindig groot!



Een goed gevulde zaal bij de donateursborrel

Donateursborrel

Door haar ziekte kon Jacqueline helaas niet op de donateursborrel zijn van 1 november. Jammer, want het was een ontzettend mooie avond. Ons TFT organiseerde het, als dank voor alle trouwe betrokkenheid en steun die we van jullie krijgen. Ook konden we deze avond “het verhaal” van De Ontmoeting weer vertellen, en de aanwezigen meenemen in de gang van zaken, de dilemma's, de praktijk van het werk in De Ontmoeting. Voor ons is het een bemoediging om zo'n fijne en enthousiaste groep bij elkaar te zien. God leeft, en zegent ons met een geweldige achterban! Een zeer geslaagde avond, die we absoluut gaan herhalen.

Alpha

Twee Alpha-cursussen tegelijk, dit najaar! De maandagmiddaggroep was een reguliere Alpha. In deze groep kwamen we een hoge mate van verdriet en beschadiging tegen. Afwijzing, verslaafd geboren worden, gebroken gezinnen.

De woensdagavond-groep was gericht op jongvolwassenen. Een groep die grote honger had naar waarheid en zingeving, maar dat veelal op verkeerde plekken had gezocht. Er waren veel occulte bindingen die overwonnen moesten worden.

Het is zo mooi om te zien hoe God in beide groepen aan het werk was. Hij brak met zijn licht door het duister heen! Tijdens het Alpha-weekend (dat we met beide groepen samen hielden) vonden er doorbraken plaats. Zonden werden beleden, vergeving werd ontvangen. Wonden werden benoemd, heling werd ontvangen. Angsten en woede kwamen aan het licht, vrede werd ontvangen. God leeft en Hij vergeeft, geneest en bevrijdt!

Preken

Het zit er bijna op! De laatste lesdag is geweest, de laatste opdracht moet deze maand worden ingeleverd en dan heeft Albert-Jan de Sprekersroute afgerond. We zijn dankbaar voor wat hij allemaal mocht leren en ontdekken. Zelfs al zou hij nooit kunnen preken, dan was de opleiding nog de moeite waard geweest. Maar gelukkig mag hij het ook in de praktijk toepassen: gemiddeld twee keer per maand gaat hij ergens voor in een eredienst. In vele denominaties, op vele plekken in Nederland. Hij ontving woorden van God die vertelden dat zijn rol gaat veranderen, dat hij een grotere rol in geestelijk leiderschap zal krijgen. Is dat



Deventer verlangt een levende God

We komen veel mensen tegen die op zoek zijn naar waarheid, licht, vrede, de zin van hun leven. Eigenlijk zijn ze op zoek naar de levende God. Het is ons grote verlangen dat we er dienstbaar aan mogen zijn dat ze God leren kennen als de grote JHWH: Ik Ben Er.

Vanuit het TFT

Het afgelopen jaar hebben wij als TFT de eerste vruchten mogen plukken van een nieuwe weg die we in 2022 zijn ingeslagen. Op dat moment was bijna het voltallige TFT vertrokken en zijn wij (Richard Overweg, Merijn Veerman en Jan Oosterhuis) met z'n drieën aan de slag gegaan. Helaas was met het vertrek van de leden ook veel kennis verloren gegaan. Dat was dan ook de

reden dat we geïnvesteerd hebben in een duidelijke structuur en een goede documentatie, om kennisverlies in de toekomst te beperken. Verder hebben we een aantal doelen gesteld waaronder het investeren in contacten met de bestaande donateurs. De donateursborrel is een mooi resultaat van onze inspanning, en daar kijken we zeer positief op terug. Helaas moest Merijn i.v.m. een

drukke agenda afscheid nemen. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn energieke bijdrage in de afgelopen jaren. Het vertrek van Merijn was een goede aanleiding om nieuwe leden voor de TFT te werven en met succes. Met de komst van Sandra Priem en Erwin Versteeg zijn we zelfs gegroeid. We hopen, onder Gods leiding, ook het komend jaar iets moois neer te zetten.



Preken, hier in een PKN

binnen of buiten De Ontmoeting? Dat weten we nog niet, en dat hoeft ook nog niet. God leeft en Hij bekwaamt, rust toe en wijst de weg!

ThuisFrontTeam

Zonder een goed thuisfrontteam zijn we nergens. Het TFT zorgt voor ons als gezin: houdt onze financiële situatie en ons welzijn in de gaten, helpt bij het onderhouden van contact met onze achterban, en doet nog veel meer. Het is dan ook altijd een aderlating als mensen ons TFT moeten verlaten. We zijn enorm blij dat het TFT ook weer op sterkte is gekomen met nieuwe mensen. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken. God leeft en Hij voorziet!

Een nieuw jaar

Tweeduizendvijfentwintig is in aantocht. We hebben er zin in. God leeft en zal bij ons blijven. Hij zal ons nog meer dingen laten meemaken die ons vormen. Dat bidden we jullie ook toe.

Laat je leiden door Hem en laat Hem het beste van je maken. Kom bij Hem tot je bestemming en tot de plek in zijn koninkrijk die Hij voor jou heeft bedacht. Moge God jullie zo zegenen in het komende jaar.

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline



De Ontmoeting
Koffie met ...



Alpha, een mooie groep deelnemers



Workshop bij het kruis



Kraampje op De Betteld

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel het evangelie te verspreiden in Europa. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ECM | Albert-Jan en Jacqueline Cloo willen zich fulltime in gaan zetten in de stad Deventer. Ze zijn hiervoor financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken op:

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland o.v.v. 'fonds Cloo', of een machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/geven | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537

ftfcloo@gmail.com
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl



ecm

het Evangelie voor Europa



ANBI
Aanpak Niet-Bescheiden Mocht